

# Glorie van de Libanon

## Nieuwsbrief maart 2019



**Werken met jongeren is dankbaar, omdat we hen zien groeien in karakter en geloof. Het is een voorrecht om dit met en namens de kerken in Nederland te doen. We danken u voor uw trouwe steun en wensen u graag een gezegende Paastijd.**

Dit is de nieuwsbrief van **Wilbert en Rima van Saane-Nasrallah**, werkzaam in Beiroet, Libanon. Uitgezonden door PKN De Lichtkring in Alphen a/d Rijn en Interserve, in samenwerking met Kerk in Actie en GZB.

Deze nieuwsbrief wordt 4x per jaar verspreid door TFC Wilbert en Rima: ds Ronelle Sonnenberg, ds Jaap Hansum, Arend Roos en Marion Huberland.

### **Danken en bidden:**

- Dank God voor Zijn trouwe zorg.
- Dank voor veelbelovende studenten met hart voor de kerk in het Midden-Oosten
- Dank voor een mooie retraite met de jongeren van Haigazian.
- Bid om zegen om het werk in Gods kracht te mogen voortzetten.
- Bid om Gods zegen over de jongerenbijeenkomst.
- Bid om veilige en gezegende gemeentereizen vanuit Nederland naar Libanon.

### **Haigazian University**

De wekelijkse diensten en bijbelstudies worden dit schooljaar bezocht door een groep van ongeveer vijftien betrokken studenten. Onlangs organiseerde Wilbert een weekend met hen in de bergen. We waren te gast in het mooie Hamlin Nursing Home in Hammana, een instituut waar in het verleden Nederlandse zendingswerkers aan verbonden waren. De bijbelstudies gingen over de gelijkenissen van de zaaier, de verloren zoon en het feestmaal. De groep was op creatieve manieren met de tekst bezig. De gelijkenissen werden uitgespeeld en uitgebeeld. De studenten belegden ook een zangdienst met de bewoners van Hamlin. Zowel voor de ouderen als voor de jongeren was dat een bijzonder moment.



### **Van de Thuisfrontcommissie**

Wilbert en Rima zijn uitgezonden naar Libanon in dienst van onze Heer Jezus Christus. Zij wonen en werken met hun gezin in Beirut en doen daar belangrijk werk voor christenen in het Midden-Oosten. Naast hun eigen inkomen zijn zij voor een deel afhankelijk van giften. Wilt u dit prachtige werk ook financieel ondersteunen? Uw gift is van harte welkom bij

**Interserve t.b.v. Wilbert en Rima van Saane fonds 1137.** IBAN: NL94 INGB 0001 9423 05.

Uw giften zijn belastingaftrekbaar. Contactadres TFC: [tfcwilbertenrima@gmail.com](mailto:tfcwilbertenrima@gmail.com)

## Near East School of Theology

De NEST mag zich verheugen in een gemotiveerde studentengroep. In een van de cursussen die Rima in het najaar gaf, had ze tweeëntwintig mensen in de klas. Voor de NEST is dat een grote groep. Het contact tussen de studenten uit het Midden-Oosten enerzijds en die uit Europa, Noord-Amerika, en Zuid-Korea anderzijds verloopt dit jaar heel prettig. Het is een mooie mix van culturen en talen. Wat al die jongeren met elkaar delen is het geloof in één Heer en het verlangen om te dienen.

Een van de studenten die dit jaar een diploma in theologie zal ontvangen is Vana. Ze is een Armeense jonge vrouw, afkomstig uit het Syrische plaatsje Kessab. Zij is ons dierbaar, omdat ze vaak op onze zoon Pieter past. Ze heeft een Katholieke achtergrond en is getrouwd met een jonge Armeense Orthodoxe priester. Ze heeft een korte studie aan de NEST gevolgd, om beter toegerust te zijn voor het werk in de gemeente. Ze brengt de dingen die ze leert meteen in de praktijk in de parochie van haar man. We zijn trots op haar en geloven dat ze veel zal betekenen in haar kerk.



Twee studenten in actie: Nairie vertelt aan de hand van haar zelfgemaakte tegel het verhaal van het mosterdzaad en Talar vertelt over het huis op de rots.

## Gemeentereizen

In de komende maanden komen twee groepen uit Nederland naar Libanon. In mei zullen we een groep uit onze zendende gemeente de Lichtkring in Alphen aan den Rijn verwelkomen. Enkele weken daarvoor komt een groep uit de Jacobikerk in Utrecht. We zien er naar uit om hen rond te leiden en iets van ons werk, en dat van anderen, te laten zien.

## Jongerenbijeenkomst in Beiroet

Van 22-26 maart 2019 vindt een oecumenische jongerenbijeenkomst plaats in Beiroet. De kerken organiseren dit in samenwerking met de broeders van Taizé.

Ongeveer 1.700 jongeren uit het Midden-Oosten en andere delen van de wereld zullen samenkomen voor gebed, zang, bijbelstudie en ontmoeting. Het doel is om de christelijke jongeren van het Midden-Oosten te bemoedigen. Het thema is ontleend aan Psalm 92: "De rechtvaardige zal groeien als een ceder in de Libanon."

Rima is nauw betrokken bij de voorbereiding. Ze merkt dat de oecumenische samenwerking tot nieuwe vriendschappen en dwarsverbanden tussen de kerken leidt.

## Glorie van de Libanon

*De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon. Men aanschouwt de luister van de Heer, de schoonheid van onze God. Jesaja 35: 1-2.* Wij kijken dagelijks uit op ceders op deze bergen en we houden van de bomen en de planten die hier groeien. Wij hopen dat volgelingen van Jezus al iets van de vrede en het recht kunnen bewerkstelligen. Dat gebeurt als kinderen, jongeren en volwassenen geraakt worden door het evangelie en tot bloei komen.