

Boskoop, 26 november 2018

Geachte leden van de kerkenraad en leden van de beroepingscommissie,

Na een intensieve periode van bidden, praten en bezinnen ben ik toegegroeid naar het besluit om 'ja' te zeggen tegen het door u uitgebrachte beroep. De gesprekken met de beroepingscommissie, de 'klik' met de gemeente bij het voorgaan in de eredienst en de kennismaking met kerkenraad, collega's en gemeente hebben ertoe bijgedragen dat ik in geloofsvertrouwen de stap zet om predikant van de Lichtkring te worden.

Uit de gesprekken ontstond een breed, gevarieerd beeld van de gemeenschap. Er is een grote betrokkenheid, creativiteit en een sterke *drive* om het gemeentezijn handen en voeten te geven. Dat is kostbaar en krachtig. Mooi ook om te merken dat er een verlangen is naar geloofsverdieping én een zoeken naar hoe je als kerk van betekenis kunt zijn in de wijk. Als predikant draag ik hier graag aan bij door in erediensten, pastoraat en kerkelijke activiteiten samen met u te putten uit de bron: Jezus Christus, de opgestane Heer. Daar ligt mijn focus als predikant. Ik zie ernaar uit om samen met u de vertaalslag te maken van het Evangelie naar ons dagelijks leven.

In het eerste contact met de beroepingscommissie vertelde ik hoe wezenlijk het voor mij is om me in dit proces afhankelijk te weten van Gods Geest. Nu ik terugkijk op de afgelopen maanden, geloof ik dat de weg naar de Lichtkring voor me werd gebaad. Daarin ervaar ik roeping. Ook al valt het me zwaar om de gemeente in Boskoop los te moeten laten. Met liefde voor God en voor de mensen wil ik aan de slag gaan, met de gaven die ik heb ontvangen, met mijn kracht en mijn kwetsbaarheid. Daarbij weet ik me gedragen door de woorden die elke zondagmorgen klinken: 'Onze hulp is in de naam van de HEER, die niet loslaat wat zijn hand begon'.

Met een hartelijke groet,
ook namens mijn vrouw Pieranna en de kinderen Nilis, Jette en Anna,

Anne-Marie van Briemen